

Dankbare herinnering aan

Ben WOUTERS

papa van Xander en Yolien

geboren te Turnhout op 13 april 1974
en overleden te Tessenderlo op 30 maart 2008.

Lid van Belgian Border Collie club
Lid van K.H. Merksem

Papa, jij bent nu een sterretje aan de hemel.
We zullen vaak naar je zwaaien!
We houden van je!

Xander en Yolien

Te mogen zijn wie je bent
Te mogen praten over de pijn die je kent
Te mogen voelen wat je voelt
Te mogen vertellen wat je bedoelt
Te mogen voelen wat je dierbare heeft gestreden
Te mogen werken aan de eenzaamheid die men heeft geleden
Te mogen delen in strijd, onmacht, lief en leed
Te mogen beseffen dat hij het deels voor zichzelf
en deels voor anderen deed
Maar dat hij op een moment een besluit heeft genomen
Misschien om meer pijn en verdriet te voorkomen
Zichzelf uit dit leven heeft bevrijd
En uiteindelijk wil dat ook jij niet meer lijdt
Vandaar deze moeilijke, maar ook moedige daad
Vooral ook uit liefde, niet uit haat
Maar voor al zijn dierbaren die hij achterlaat

Wij danken u voor uw aanwezigheid,
uw gebed en woorden van troost.
Ze zijn voor ons een enorme steun in ons verdriet.